

DE WONDERLIJKSTE VAKANTIE OOIT

Toen ik twaalf was, won ik eens een ruimtereis. Dat was in de wedstrijd 'Beste opstel van België en Nederland'. Je moest



een verhaal schrijven over de wonderlijkste vakantie die je ooit meegemaakt had en het moest van a tot z verzonnen zijn.

Nu, in verhalen schrijven ben ik sterk en iets verzinnen kan ik ook goed. Het verbaasde me dus niet dat ik won.

De eerste prijs was een reis naar Mars voor twee personen. Ik mocht zelf kiezen wie er meeding

en ik koos natuurlijk mijn broer Lode. Zo'n tocht duurt meer dan een jaar en dan heb je iemand nodig met wie je goed kunt opschieten.